



De eerste nieuwsbrief van dit schooljaar!!

NIEUWE GEZICHTEN OP SCHOOL:

We zijn het schooljaar begonnen met wat nieuwe gezichten op school, drie nieuwe juffen en ... stagiaires. In deze nieuwsbrief stellen zij zich voor.

Hoi allemaal,

Mijn naam is Isa Gijsel. Ik ben 18 jaar oud en volg de opleiding onderwijsassistent op het Scalda in Terneuzen. Heel het schooljaar loop ik stage op basisschool de Brug en ben ik stagiaire in groep E bij meester Rick en Juf Pascalle. Ik ben op maandag, dinsdag en woensdag aanwezig. Gedurende dit schooljaar en deze stage zal ik ook examineren voor deze opleiding. Ik heb onwijs veel zin in komend schooljaar om zo veel mogelijk te ondersteunen en nog veel meer te leren over het onderwijs. Buiten de schooltijden om ben ik in het weekend te vinden als bedienster bij Restaurant Najade, en ook vind ik het erg leuk om te gaan fitnessen. Ik hoop dat jullie mij op deze manier weer wat beter hebben leren kennen 😊



Hallo allemaal,

Ik ben juf Sonja en ik ben dit schooljaar iedere morgen op school.

Ik werk op maandag, dinsdag en donderdag in groep B/C en op woensdag en vrijdag in groep A. Ik heb een zoon van 25 jaar en een dochter van 20 jaar en een vriend.

Als ik niet op school ben, ben ik vaak bezig met muziek, dat is mijn grootste passie. Ik zing graag en veel en leid ook een koor. Misschien heeft u mij al eens gezien als ik aan het zingen ben. Ook heb ik de opleiding tot vakdocent muziek gedaan d.w.z. dat ik muzieklessen kan verzorgen in het basisonderwijs.

Ik ben nu twee weken op de Brug aan het werk en begin iedereen te leren kennen. Ik heb er iedere morgen weer zin in, want ik werk zo graag met kinderen. Misschien is dat wel mijn grootste passie samen met zingen.

Wat is er nog veel te leren en te ontdekken in de school. Ik bof maar dat ik met uw kinderen mag werken.

Tot ziens op school,

Juf Sonja





9 september 2019

Hoi allemaal,
Ik ben juf Sam.

Twee weken vroeger dan ik gewoon ben, startte ik dit schooljaar op jullie school.

Ik ben 28 jaar oud. Ik kom oorspronkelijk uit Antwerpen maar ben het grootste deel van mijn leven opgegroeid te Stekene.

Ik woon nu in Sint-Jansteen in mijn eigen huisje samen met mijn hond(je).

Ik zal elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag mee lesgeven in verscheidene klassen.

Ook bij afwezigheid van een leerkracht, zal ik de groep opvangen en kan het lesaanbod gewoon doorgaan.

Ik heb er gigantisch veel zin in om onze kinderen op de Brug beter te leren kennen.

Nog vragen? Stel ze me gerust, ik ben een open boek.

Vele groetjes,
juf Sam.



Hallo, hierbij stel ik mezelf even voor,

Ik ben Lois Hofman, 18 jaar oud en woon op Sint Jansteen. Ik studeer pedagogiek aan HZ in Vlissingen. Ik ben net begonnen aan mijn tweede jaar en hiervoor ga ik drie dagen op de week hier op de Brug stage lopen. Dit op de dagen dinsdag, woensdag en donderdag. Op dinsdag zal ik met meester Rick mee gaan lopen en op woensdag en donderdag bij Juf Judith. Als sport doe ik voetballen, dit bij DKS'17

(Steen/Koewacht). Verder vind ik het leuk om sportief bezig te zijn en houd ik van dieren. Wat ik ook erg belangrijk vind is gezelligheid, daarom hoop ik er met alle leerlingen en juffen/meesters er een gezellig en leerzaam jaar van te maken.

Groetjes Lois



Hallo allemaal,

Mijn naam is Isabeau van Immerseel en ben 3^e jaars studente Pedagogiek aan de HZ in Vlissingen.

Ik woon in Vogelwaard en ben 21 jaar.

Op dinsdag, woensdag en donderdag loop ik stage bij groep D gedurende dit schooljaar.

Ik houd me bezig met de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en vind het belangrijk dat elk kind zichzelf kan zijn.

Ik heb er ontzettend veel zin in!





ER MIST IETS IN DE KALENDER:

U heeft allemaal onze nieuwe jaarkalender gekregen. We hebben deze uitvoerig gecontroleerd toen deze af was. Toch is er nog een foutje in geslopen. Een oplettende ouder merkte op dat in het vakantierooster Hemelvaart en Pinksteren wel vermeld stond, maar op het blad van de kalender aan de voorkant staan deze dagen niet vermeld. Wij raden u aan deze dagen er op te schrijven.

Hemelvaart

21 en 22 mei 2020

Pinksteren

1 juni 2020

De informatiemiddag

Op vrijdag 30 augustus was onze informatiemiddag, deze is goed bezocht. Dit jaar hebben we tijdens deze middag ouders geworven om zich beschikbaar te stellen het team van de Brug te helpen op school! Maar liefst 20 ouders hebben aangegeven waarmee ze ons zouden kunnen/willen helpen. Dit vinden wij natuurlijk heel fijn. Mocht u zich nog niet hebben opgegeven, maar zich wel beschikbaar willen stellen, dan kunt u altijd een formulier vragen om in te vullen, dan zetten wij u in ons bestand.





Bibliotheekpassen!!

Sinds vorige week hebben wij een nieuwe vrijwilligster voor de bibliotheek:

Juf Vera, die ook bij juf Merith in de klas helpt.

Op vrijdagochtend gaan alle kinderen naar de bibliotheek om hun boek(en) te ruilen. Omdat wij werken met een echt uitleensysteem willen we graag een kopie van het bibliotheekpasje van uw kind op school hebben om dit in het systeem te zetten.

Wist u dat alle kinderen gratis lid kunnen worden van de bibliotheek??

Het zou fijn zijn, als uw kind nog geen lid is, er voor te zorgen dat hij/zij lid wordt.

Oudergesprekken:

Op maandag 16 en dinsdag 17 september zijn er weer oudergesprekken op school.

Inmiddels heeft u hiervoor de uitnodigingsbrief al ontvangen!

Wij stellen het zeer op prijs u op één van deze twee dagen te ontvangen!

Team De Brug

LET OP!!!!

WOENSDAG 11

SEPTEMBER:



EN:

WOENSDAG 2

OKTOBER

